

# Cirkelpunt

---



Enkelen zullen zien wat niemand nog begrijpt.  
God zal verder groeien terwijl de wijzen praten en slapen.  
Want de mens zal de komst niet herkennen tot hij daar is  
en het geloof komt pas als het werk is voltooid.

De wereld bereidt zich voor op een grote verandering  
en de verantwoordelijkheid om die te bewerkstelligen ligt bij ons.

Of we het leuk vinden of niet:  
de grenzen van onwetendheid zullen vervagen,  
steeds meer zielen zullen het licht in gaan...  
De natuur zal leven om de geheimen van God  
te manifesteren,  
de Geest zal het menselijke spel overnemen,  
en het aardse leven zal goddelijk zijn.

Sri Aurobindo



## Omdat de tijd dringt...

---

Beste bezoeker van deze website,

Er is veel gaande momenteel in de wereld en niet zo-  
maar. Door de instroming van Kosmische energie en de  
uitwerking ervan worden veel mensen er zich geleidelijk  
aan van bewust dat zij meer in zich dragen dan wat deze  
wereld (opvoeding, religie en maatschappij) hen altijd liet  
gelooven. Ze ontdekken een diepere laag in zichzelf, een  
onontgonnen terrein ,het domein van de ziel dat hen aan-  
zet tot zoeken en geïnspireerd denken of handelen .

Zij ervaren hoe het keurslijf waarin zij als kind geperst  
werden hen helemaal niet meer past.

De vage herinnering aan een harmonischer bestaan  
vormt een groot contrast met het levensveld waarin de  
mens heden vertoeft en dat zorgt voor veel onrust, veel  
vragen en innerlijke strijd.

Depressies zijn schering en inslag geworden en vaak het  
signaal om tot stilstand te komen in deze hectische we-  
reld. Allerlei andere kwalen en klachten duiken op ten-  
gevolge van de steeds gekker wordende maatschappij en  
wat sinds lang verdrongen is wordt naar de oppervlakte  
gestuwd .

Sommigen vinden geen uitweg en geven het op, worden  
bedolven onder de zware verdrukkende energieën die  
hier heersen waardoor het kleine straaltje Levensvreug-  
de verdwijnt. Het zelfmoordcijfer is nog nooit zo hoog  
geweest in deze tijd.

Anderen zoeken kost wat kost naar een verklaring, een  
uitweg, naar het waarom der dingen.

Anderzijds tiert de verleiding en misleiding welig en

wordt haar invloed zichtbaar krachtiger want alle middelen  
heiligen het doel.

Meer en meer zien we hoe de scheiding zich voltrekt tus-  
sen de schapen en de bokken, tussen zij die vasthouden aan  
het economische intellectuele denken en zij die handelen  
vanuit het hart.

Tussen zij die alles in een vastomlijnde module willen per-  
sen, die vierkant willen maken wat van nature rond is, op-  
dat het zou voldoen aan de uitgestippelde norm die zijzelf  
bepalen, door maatschappij en religie aangegeven.  
Die dus niets anders willen fabriceren dan 'eenheidsworst'  
en op die manier robotten van mensen maken door hen  
elke greintje medemenselijkheid te onttrekken.

De structuren die hierdoor opgetrokken werden en die de  
mens eeuwen lang in een kooi gevangen hielden brokkelen  
af. Hierdoor wordt de chaos groter omdat alle zekerheden  
onder de voeten verdwijnen. Het gevaar is dat men hele-  
maal het noorden kwijt raakt wanneer er geen ondergrond  
aanwezig is als schijnzekerheden in het licht geplaatst wor-  
den, wanneer er dus onvoldoende olie voor de lamp in  
voorraad is die de mens Beschermt en laat Onderscheiden.  
Denken we hierbij aan de parabel van de 7 dwaze en 7  
wijze maagden.

Het is dus broodnodig om waakzaam te zijn in deze eind-  
tijd. Want Angst verspreidt zich als een lopend vuur en  
doet zich op verschillende manieren gelden.

De behoudsgezinde mens wordt nog behoudsgezinder, in  
de aanvankelijk 'hoopvolle' nestelt zich de twijfel die zich  
over hem meester maakt. Doch de standvastige blijft ge-  
worteld en wordt nog vastberadener omdat hij zien kan

## Omdat de tijd dringt...

wat geschiedt. Hij heeft in zichzelf de Rots ontdekt waar- op hij kan bouwen door middel van het Licht of de Chris- tusstraling die Waarheid en Liefde is.

Het is dus hoogtijd om zich te richten op wat wezenlijk is, de Intuïtie te vertrouwen en de rede of het intellect het zwijgen op te leggen.

Want via de Intuïtie komt de mens tot Zichzelf, tot zijn Ware Kern en ontdekt op die manier de Schat in zijn hart. Het koude intellect lijkt altijd gelijk te hebben, doch vaart een koers die op de klippen loopt.

Vertrouw op je hart, durf die sprong aan en laat de Kapi- tein van de ziel het roer besturen.

Waak over je gedachten, waak over je emoties, laat je niet meevoeren op die woelige wateren, want wat hierdoor aangetrokken wordt vervuult de mens en houdt hem ge- bonden in de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg.

Laat je dus niet ontmoedigen door alles wat rondom jou gebeurt en waarin je dreigt te verzinken.

Laat je niet ontmoedigen door alle negatieve berichten, door het lijden dat je dagelijks te zien, te horen of te ervaren krijgt. Laat je niet aanvuren door zij die je willen raken en beschadigen tot voedsel voor henzelf.

Hou je blik gericht op de Horizon waar het Licht daagt, hou je blik gericht op de Einder in jezelf, daar waar het Nieuwe tot jou kan spreken en Hij gehoord kan worden.

Het lijkt vaak alsof er geen ommekeer meer mogelijk is en de mens afstevent op een verwoestende Apocalyps. Want de sluier staat op scheuren en dan pas is het hek van

de dam.

Doch het is maar hoe je het bekijkt, de Bevrijding is nabij, de Verlossende Kracht aanwezig.

Het komt er dus op aan onze lampen te vullen en gevuld te houden, voldoende olie in voorraad te hebben opdat we voorbereid zullen zijn op het moment dat Hij Wederkomt. Zo zullen we Zijn Licht kunnen herkennen en niet voor een gesloten poort staan waarachter de Bruiloft voltrokken wordt, en zal de duisternis overwonnen worden.

Dit wil zeggen dat we over de nodige kwalificaties gaan beschikken en de eigenschappen gaan vertonen van de ware Mens die Jezus demonstreerde tot voorbeeld van ons allen.

We zijn aan het einde gekomen van een grote cyclus waar- bij de mensheid een stap zet op een nieuwe trede op de ladder van evolutie.

Meerderden roepen sinds lang op om Wakker te worden want het is hoogtijd dat dit gebeurt en het is goed om zien dat dit nu aan het gebeuren is.

Mede hierdoor lijkt de duisternis duisterder te worden, doch het is slechts het Licht die haar belicht waardoor zij in het Licht komt te staan en al haar bewegingen zichtbaar worden.

Niets is dus wat het lijkt, het is wat het is, doch alles wordt Helderder en kan daardoor ook Herkend worden.

De mens staat op de drempel van een Nieuwe Cyclus, een Nieuwe Aarde, een Nieuwe Wereld.

Laten we ons dus verheugen op deze Geboorte die zich aan het voltrekken is in en buiten ons.

(M)

## Het Leven

We zeggen zo vaak dat Waarheid de Poort is naar Liefde, vaak zonder te begrijpen, omdat Liefde niet te begrijpen is..

Waarheid opent de Weg, maakt de mens Vrij zodat hij de ware aard der verschijnselen leert zien, de Taal begint te horen die in elk van hen verborgen ligt en doordringen kan tot de Wer- kelijkheid die geen begin en einde kent.

Waarheid is het middel om de eigen Legende te herinneren via het hart en Haar te Leven, Liefde is het Leven zelf.

Hoe kan het Leven onderscheid aan brengen als alles in Haar vervat is en Zij oorsprong is van elke Beweging...

Hoe kan zij verstoten wat van Haar is wetende dat de Veelheid zich terug beweegt naar dat ene punt van Eenheid, het Leven zelf....

(M)

De gedachte  
manifesteert zich in het woord,

het woord  
manifesteert zich in de daad,

de daad  
ontwikkelt zich tot een gewoonte,

en de gewoonte  
verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte  
en waar ze u brengt,

en laat haar voortkomen uit liefde

ontstaan uit begaanheid  
met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt,  
zo worden wij wat we denken.

DE BOEDDHA

# Het onwetend bestaan een nachtmerrie

30 Zo waren zij onwetend aangaande de Vader,  
daar zij hem niet zagen.  
Doordat dit zich uitte in angst en verwarring  
en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid,  
waren er veel waandenkbeelden  
en loze onzinnigheden waaraan zij leden,  
alsof ze in slaap gedompeld waren en aan verwarde  
dromen ten prooi.  
Ze vluchtten ergens heen,  
of ze zijn niet bij machte vooruit te komen bij de ach-  
tervolging van anderen,  
of ze zijn aan het slaan,  
of ze krijgen zelf slaag,  
of ze vallen van grote hoogte,  
of ze vliegen door de lucht, hoewel ze geen vleugels  
hebben.  
Dan weer is het of iemand hen vermoordt, al is er  
niemand die hen achtervolgt,  
of zij doden zelf die hen nastaan, want ze zijn met hun  
bloed bevekt.  
Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker  
worden: zij die in al deze verwarringen waren, zien  
dan niets, omdat het geen reële dingen zijn.

31 Zo is het met hen die de onwetendheid hebben  
afgeworpen als de slaap:  
ze houden haar niet voor iets reëls,  
noch houden ze haar werken voor werkelijkheden,  
maar ze laten ze achter zich als een droom in de  
nacht.  
De kennis van de Vader beschouwen zij als het  
(morgen)licht.  
Zo heeft iedereen als in slaap gehandeld toen hij  
onwetend was,  
en zo is hij tot kennis gekomen alsof hij ontwaakte.  
Gelukkig de mens die zal terugkeren en ontwaken,  
gelukkig hij die de ogen der blinden geopend  
heeft!

Uit :Het Evangelie van de Waarheid  
Nag Hammadi Geschriften



## De Kooi

**Als je naar  
bevrijding  
zoekt, is er  
slecht nieuws  
en goed nieuws.  
Het slechte  
nieuws is dat  
de persoon die  
je denkt te zijn  
nooit Bevrijding  
zal vinden.  
Het goede  
nieuws is dat  
wat je ten  
diepste bent  
al ontwaakt is.**

Jan Kersschot

Op een akker aan de oever  
van een heldere stroom zag  
ik een vogelkooi staan, waar-  
van de tralies waren vervaar-  
digd door een kundige hand.  
In de ene hoek lag een dode  
vogel, in de andere stonden  
twee bakjes, één zonder wa-  
ter en één zonder zaad.  
Ik stond daar, door de stilte  
getroffen en vol eerbied,  
alsof de dode vogel en het  
zachte gemurmel van het  
water mijn hart voor een ge-  
wetensvraag stelden.  
Ik dacht diep na en begreep  
toen dat die arme vogel van  
dorst was gestorven in de  
buurt van vlietend water en  
van honger omgekomen te  
midden van de akkers, de  
bakermat van het leven, zoals  
een rijk man, die in zijn  
schatkamer zit opgesloten,  
omkomt van honger midden  
tussen bergen goud.  
En voor mijn ogen zag ik de

kooi veranderen in een men-  
selijk geraamte en de dode  
vogel in een hart dat bloedde  
uit een diepe wond, die leek  
op de lippen van een treu-  
rende vrouw.  
En uit die wonde steeg een  
stem op, die sprak:

'Ik ben het menselijk hart, de  
gevangene van de materie en  
het slachtoffer van aardse  
verordeningen. Op de akker  
van Gods schoonheid, aan  
de oever van de stroom des  
Levens werd ik gevangen  
gezet in deze kooi van wet-  
ten, die door de mens zelf  
zijn uitgevaardigd.  
Omgeven door de schone  
schepping stierf ik door ver-  
waarlozing, want de vrijheid  
van Gods overvloed werd  
mij ontzegd. Al het schone  
dat mijn liefde wekte en  
mijn verlangen  
deed ontwaken, was laak-

baar in de ogen der mensen;  
al het goede waarnaar ik  
hunkerde, stelde naar de  
opvattingen der mensen  
niets voor.  
Ik ben het verloren menselij-  
ke hart, dat gevangen ligt in  
de vunzige kerker van men-  
selijke voorschriften, ge-  
kluisterd in de ketenen van  
aards gezag, ten dode ge-  
doemd en vergeten door de  
lachende mensheid, wier  
tong gebonden is en in wier  
ogen geen tranen meer  
staan'.

Er werd nog meer gezegd,  
maar mijn door tranen ver-  
blinde ogen en wenende ziel  
beletten mij verder  
nog iets te zien of te horen.

Kahlil Gibran

# De Dans



Ik heb je mijn uitnodiging gestuurd, het briefje op mijn handpalm bij het vuur van het leven geschreven. Spring niet op en roep : “Ja, dit is wat ik wil ! laten we het doen !” Sta alleen rustig op en dans met me mee.

Toon me hoe je je diepste verlangens volgt, in een neerwaartse spiraal naar de pijn binnen de pijn, en ik zal je tonen hoe ik innerlijk en uiterlijk bereik dat ik de kus van het Mysterie voel, zachte lippen op de mijne, iedere dag.

Vertel me niet dat je de hele wereld in je hart wilt sluiten.

Toon me hoe je je afbrengt van een ander onrecht aandoen, zonder jezelf ontrouw te worden wanneer je gekwetst bent en bang onbemind te zijn.

Vertel me een verhaal over wie je bent, En zie wie ik ben in de verhalen die ik leef. En samen zullen we ons herinneren dat ieder van ons altijd een keuze heeft.

Vertel me niet hoe geweldig de dingen zullen zijn ..... ooit.

Toon me dat je volledig vrede durft te hebben, werkelijk tevreden met de manier waarop de dingen er nu, op dit moment voor staan, en het volgende moment, en straks, en later.....

Ik heb genoeg oorlogsverhalen over heldendaden gehoord.

Vertel me hoe jij ineenkrimpt wanneer je tegen de muur loopt, de plek waar je op eigen kracht niet voorbij komt.

Wat drijft jou naar de andere kant van die muur, naar de kwetsbare schoonheid van je eigen wezen ?

En, als we elkaar hebben getoond hoe we de duidelijke, gezonde grenzen hebben vastgesteld en aangehouden

die ons helpen naast elkaar en met elkaar te leven, laten we dan het risico nemen ons te herinneren dat we nooit ophouden diegenen in stilte lief te hebben, van wie we eens openlijk hebben gehouden.

Breng me naar de plaatsen op aarde die jou leren hoe je moet dansen, de plaatsen waar je het risico loopt dat de wereld je hart breekt, en ik zal je naar de plaatsen brengen waar de aarde onder mijn voeten en de sterren boven mijn hoofd mijn hart keer op keer helen.

Toon me hoe je zaken doet, zonder dat je de zaken laat bepalen wie je bent wanneer de kinderen zijn gevoed, maar er zijn nog stemmen binnen in en buiten ons die roepen dat onze diepste verlangens een te hoge prijs vragen, laat ons er dan aan denken dat het nooit over geld gaat.

Toon me hoe jij jouw mensen en de wereld de verhalen en liederen biedt, waarvan je wilt dat je

kleinkinderen ze zich herinneren, en ik zal je tonen hoe ik worstel, niet om de wereld te veranderen, maar om hem lief te hebben.

Kom een tijdje naast me zitten in gedeelde eenzaamheid, beiden in het besef van ons volslagen alleen-zijn en onmiskenbare verbondenheid. Dans met me in de stilte en in het geluid van zachte dagelijkse woorden, die aan het eind van de dag geen enkele betekenis voor me hebben.

En wanneer het geluid van al die verklaringen van onze oprechtste bedoelingen is weggestorven in de wind, dans dan met me in de oneindige pauze voor de volgende ademhaling die ons allemaal tot leven wekt, zonder de leegte vanbuiten of vanbinnen te vullen.

Zeg niet : “Ja !” Pak alleen mijn hand en dans met me mee.

Oriah Mountaindreamer  
Indiaanse oudste.

[www.destralendegnosis.be](http://www.destralendegnosis.be)

## Contact:

am.cirkelpunt@gmail.com of  
cirkelpunt.am11@destralendegnosis.be

Wil je deze nieuwsbrief ontvangen,  
geef dan een seintje via bovenstaande  
e-mailadres